

SJIVALDY

November - december



Sjim Akabe
Sint-Kwintensberg 86
9000 Gent
www.sjimakabe.be



WOORDJE VAN DE GROEPSLEIDING

Dag lieve Sjimmsers en ouders,

Wat hebben we er alweer twee prachtige maanden op zitten! Als je 't ons vraagt hebben wij al heel veel Onderweg Opgestoken: vrienden, plezier, gezelligheid, avontuur en nog zoveel meer.



We hebben tal van personages zien passeren; van enge halloweengriezels tot een sympathieke sint en gezellige kerstman! We hebben maar liefst tweemaal pannenkoeken kunnen eten: op de giverreünie en op de kerstdrink. De voorbije maanden werd er ook veel wijn en sap gekocht voor de feestdagen, waarvoor we jullie nogmaals hartelijk wilden bedanken! November en december waren dus échte feestmaanden: bijna elke zondag was er wel iets te vieren! En dat vonden wij zeker niet erg 😊

Na al dat feesten en amuseren moeten er helaas ook minder leuke dingen gedaan worden... De leiding kruipt vanaf nu achter hun boeken en zwoegen en zweten om hun examens tot een goed einde te brengen. We wensen iedereen heel veel succes! Omdat we jullie anders teveel zouden missen staat er wel een blokactiviteit op het programma: op 26 januari joepie!



Graag sluiten wij af met jullie enorm veel geluk en warmte toe te wensen tijdens de feesten en in het nieuwe jaar!

Bedankt om er dit jaar bij te zijn op onze mooie rit, fietsen jullie volgend jaar met ons verder?

Stevige scoutslinker
Jullie groepsleiding

Hanne, Pieter, Lize en Luna

KALENDER SEMESTER 2

Zondag 26 januari: Blokactiviteit
Voor alle takken van 14u00 tot 17u30

Zondag 9 februari: Activiteit
Voor alle takken van 14u00 tot 17u30

Zondag 23 februari: Activiteit
Voor alle takken van 14u00 tot 17u30

Zaterdag 8 maart: Sjimfeest!!!
Verdere informatie volgt via mail

Zondag 23 maart: Activiteit
Voor alle takken van 14u00 tot 17u30

Zondag 6 april: (Paas)activiteit
Voor alle takken van 14u00 tot 17u30

Zondag 27 april: Groepsmis
Verdere informatie volgt via mail

Zondag 4 mei: Daguitstap
Verdere informatie volgt via mail

Zondag 18 mei: Blokactiviteit
Voor alle takken van 14u00 tot 17u30

Zondag 1 juni: Blaarmeersen-activiteit
Verdere informatie volgt via mail

Kamp

Kapoenen van donderdag 3 juli 2025 tot en met maandag 7 juli 2025!

Wouters, Jogi's & Givers van donderdag 3 juli 2025 tot en met woensdag 9 juli 2025!

CONTACT

Wij zijn altijd bereikbaar als groepsleiding via ons e-mailadres:
groepsleiding@sjimakabe.be

Als jullie liever telefonisch of via bericht contact opnemen met ons, kan dat uiteraard ook via onderstaande gegevens:

Hanne: 04 68 19 10 91

Pieter: 04 77 21 89 62

Wil je graag de leiding van jullie tak bereiken? Dan kan dat via het onderstaande e-mailadres of via het nummer van de takleiding:

Kapoenen

kapoenen@sjimakabe.be

Juna

+32 492 50 66 28

Wouters

wouters@sjimakabe.be

Anouck

+32 492 39 17 72

Jong-givers

jonggivers@sjimakabe.be

Sarah

0474 36 15 23

Givers

givers@sjimakabe.be

Niamh

0499 38 32

KAPOENEN

De avonturen van de kapoentak

Er waren eens zes kapoentjes en vijf kapoenenleiding. Samen gingen zij op avontuur, echt waar, we amuseerden ons elk uur. Wil je weten wat we gedaan hebben of zijn je herinneringen gewoon wat zoek: kijk dan vlug verder in ons sprookjesboek!

~ Het Wonderwebbos en de betoverde spin ~

(Vr 1/II – Zo 3/II)

Er was eens, heeel lang geleden, een geheimzinnig bos dat het Wonderwebbos werd genoemd. In het bos woonden verschillende magische wezentjes, maar de meest bevreesde was toch wel de heks. Normaal luid en schel, maar nu was ze helemaal in paniek. “*Wat is er, heks?*”, vroegen de kapoenen. “*Ik heb Pieter, jullie geliefde groepsleiding, per ongeluk omgetoverd in een spin! Kapoenen, willen jullie mij helpen met ingrediënten te verzamelen voor het toverdrankje om de spreuk om te keren?*”, jammerde de heks. “*Maar ja, natuurlijk!*”, riepen de kapoenen uit. En zo gezegd, zo gedaan. Samen vertrokken ze op pad door het Wonderwebbos om de ingrediënten bijeen te sprokkelen.

Op de tocht passeerden de kapoenen verschillende magische wezens. Zij vonden dat de kapoenen enkele proefjes moesten doorstaan. Zo hebben ze bij de heksen heksensnot moeten maken, hebben ze de verloren spreuken van de verstrooide professor moeten zoeken, moesten ze een draak ontvluchten en hebben ze verstoppertje gespeeld met een geest. Ze vonden tijdens deze beproevingen zelfs enkele ingrediënten van hun toverdrankje!



Hun tocht werd verdergezet. De kapoenen doorkruisten de velden van Lede (een deelgemeente van het Wonderwebbos), wasten de auto van heks en eindigden hun tocht in een leuke speeltuin.



Hier vonden ze de laatste ingrediënten voor hun toverdrank! De kapoenen haastten zich terug naar de heks. Samen maakten ze het heksenbrouwsel (pompoensoep met balletjes) en **poef**, opeens was de spin terug veranderd in Pieter!

“Dit gaan we vieren”, riep de heks vreugdevol uit! Ze nam de kapoenen mee door het bos. Na een klein parcoursje met wat hindernissen te doorstaan, kwamen ze toe op een feestje! *“Wat leuk!”*, riepen de kapoenen uit. En ze speelden nog lang en gelukkig.



~ Ronald Rommelaar en het vervuilde bos ~

(Zo 17/11)



Er waren eens vier bosdieren die samen vreedzaam leefde in hun bos: Bob Boskip, Willy Wolf, Bea Boself en Hans Hert. Op een dag was Ronald Rommelaar, een echte sloddervos, bij hun komen wonen.

Maar hij maakte overal rommel! *“Het bos wordt langzaamaan een vuilnisbelt”*, mopperde Hans Hert. *“Dit is niet meer uit te houden”*, riep Bob Boskip uit. *“Ha...Ha...Hatsjie! En ik word ziek door al dat afval”*, snotterde Willy Wolf. Ronald Rommelaar keek wat beteuterd en stamelde *‘Sorry, maar... ik weet helemaal niet hoe ik proper moet zijn’*. De bosdieren vroegen de kapoenen ter hulp. Samen hebben ze het bos opgekuist en Ronald Rommelaar leren opruimen. *“Eind goed, al goed! Bedankt kapoenen!”*, juichte Bea Boself.



~ Rozemientje en de was van Sinterklaas ~

(Zo 1/12)

Ergens in een land hier ver vandaan, Spanje genaamd, woonde een oude man. Deze man, die Sinterklaas heette, droeg mooie witte en rode kleren.

Maar op een dag hoorden de Pieten een kreet uit de kamer van Sinterklaas komen *“Oh neeeee! Mijn hoed is roze?!”*. Net wanneer de Sint naar België kwam om alle lieve kindjes te bezoeken, had Rozemientje zijn witte en rode kleren samen in de was gedaan. Hierdoor was zijn hoed roze geworden! De Pieten hadden al zo veel werk en nu moesten ze dit ook nog oplossen... *“Zeg Sjimmers, willen jullie ons niet wat helpen?”*. En of ze dat wouden doen!



Ze maakten een wellness voor de Sint om te ont-stressen, ze hielpen de roetpieten met cadeautjes inpakken en last but not least: ze maakten de hoed van Sinterklaas terug rood! Alles was weer op zijn pootjes terecht gekomen en de Sjimmers konden op visite bij de Sint. Iedereen was enorm blij en kreeg een volle brooddoos met lekkere koekjes en snoep want *“Er waren geen stoute kinderen dit jaar!”*



~ De kerstdrink ~

(Zo 15/12)

Op deze mooie zondagnamiddag organiseerde de scouts hun eigen kerstmarktje! De sjimmers en hun familie konden op de foto met de kerstman, konden geschminkt worden, meedoen met het muzikale pakket of genoten van een lekkere pannenkoek met warme chocomelk. Mjammie!

De avonturen zijn nog niet gedaan, kijk maar eens welke activiteiten nog op de planning staan:

Zondag 26/1..... Blokactiviteit

Zondag 9/2... Activiteit

Zondag 23/2..... Activiteit

Zaterdag 8/3..... Sjimfeest

Zondag 23/3..... Activiteit

Wij hebben er heel veel zin in en kijken er alvast heel erg naar uit, om jullie terug te zien met jullie lieve snuit.



Fijne feestdagen!

Stevige linker,

Sarah, Joni, Eres, Juna, Fien

WOUTERS

Elaba stoere wouters!

De eerste helft van het scoutsjaar zit er alweer op, maar niet getreurd er komt nog een helft aan die minstens even leuk zal zijn! 🤗

Samen blikken we even terug naar afgelopen weken!

We beginnen bij ons fantastische takweekend, waar we ons lieten onderdompelen in de magische toverwereld van het **wonderwebbos!** 🧙‍♀️ 🧙‍♂️

We leerden heel wat dingen bij van de magische wezens zoals heksensnot maken, spreuken gebruiken, vliegen zoals een echte draak en nog veel meer! 🧙‍♀️ ✨



Naast de geheimen van de betoverde wereld maakten we ook nieuwe vriendjes op de boerderij! De geitjes, natuurlijk! 🐐 Maar ook de ezels, kippen, pony's en de hond mochten van onze vriendschap genieten. 😊 We konden op de boerderij ook genieten van een heerlijk glaasje geitenchocomelk en echte betoverde mandarijnen om ons bezoek af te sluiten! 🍷



Zaterdagavond deden we nog een spannende fakkeltocht om ons mega leuke weekend af te sluiten! 🔥



Op zondag 17 november gingen we op ridderlijk avontuur naar het **Gruvensteen** waar we, na ons ridderdiploma te behalen, de draak zijn vleugels terugvonden. We gaven de draak dan ook zijn mooie vleugels 🖐️ terug en bezochten daarna het indrukwekkende kasteel! 🏰



Op 1 december kregen we hoog bezoek! Van... de Sint en zijn roetpieten! 😊

We hielpen hem alle laatste klusjes klaren voor hij op 5 december overal langs moet gaan. De Sint kwam ons dan ook hoogstpersoonlijk bedanken en liet ons weten dat er ook dit jaar weer geen stoute sjimmers bij zijn! (maar wel een aantal deugenieten 😊)



Op 15 december konden we genieten van heerlijke pannenkoeken en chocomelk op de sjim tijdens onze kerstactiviteit. En zelfs de kerstman kwam langs! 🎅

Hopelijk zien we jullie terug op de volgende activiteiten:

- Zondag 26 januari 2025
- Zondag 9 februari 2025
- Zondag 23 februari 2025
- Zaterdag 8 maart → Sjimfeest! 🎉
- Zondag 23 maart 2025

We wensen jullie allemaal *supergezellige* en *warme* feestdagen toe!

Een stevige scoutslinker,

De wouterleiding

Anouck, Guus, Eva, Marysse, Lena en Lize



JOGI ' S

Hallo liefste Jogi's!

Wat hebben we de voorbije maanden al leuke, grappige, actieve, gezellige, ... momenten meegemaakt! We nemen even onze teletijdsmachine en gaan terug in de tijd, wat hebben wij al allemaal uitgestoken samen?

Teken jezelf in de witte deur van de tijdsmachine en ga met ons mee →



Klaar voor de rit? We tellen af naar 3-2-1 en zoefffff we zweven doorheen de tijd! Houd jullie vast voor een zachte landing ennn... we komen aan in november!

November begon met ons *herfstweekend samen met de Weirdo's!*

De jogi's werden uitverkoren om samen met Wobble, Wilma en Waldo Weirdo vele challenges aan te gaan om zo de halloweenskills te beheersen!

👻🤩 We startten het weekend met een talentenshow om de jogi's te leren kennen en te weten wat zij allemaal kunnen! Er werd gearmworsteld, gezongen, gedanst, gecatwalked en zoveel meer! 🙌👯 Ze verdienen dan ook veel weird-coins van de jury! Zaterdagochtend stond één van de belangrijkste missies op de planning. Aan de hand van allerlei aanwijzingen van Maximus Weirdonius vonden ze de groenten op de centrale plaats en steelden ze deze van de boze groenteboer. 🧑🏻🌱 Daarna maakten de jogi's griezelsep met de veroverde groenten en smulden ze van hun zelfgemaakte soep! 🍎🍲



We stappen terug in onze machine en reizen door naar 17 november! Wat zien we daar?! Ohneeee op 17 november werd de vlag van de ridderorde van de Sjim gestolen! De Jogi's gingen op zoektocht, deden opdrachten en ontdekten wie de vlag gestolen had, waarom, waarmee en waar. We bezochten het *Gruvensteen* en ontdekten dat een jonkvrouw 👑 daar de vlag doorgesneden had met haar nagelvljijtje omdat ze haar hoofd wilde bedekken, omdat ze haar blonde pruik kwijt geraakt was 🧚! We ruilden haar blonde lokken voor onze vlag en eind goed al goed 😊



En zo vliegen we doorheen de tijd en werd het al december... Vanuit het raampje van onze teletijdsmachine zien we dat we op de eerste dag van de maand hoog bezoek kregen van de **sint en de roetpieten!** We zongen tal van sinterklaasliedjes en hielpen mee met de voorbereidingen voor 5 december (zoals met de was van de sint). Iedere tak kon ook op bezoek gaan bij sint en piet! We hebben ons samen enorm geamuseerd, we wensen onze gasten een mooi verblijf in Spanje en tot volgend jaar maar weer!



Er komt bijna een einde aan onze tijdsrit... We sloten het semester af met een **kerstdrink!** We genoten van warme chocomelk en pannenkoeken, speelden een muzikaal kerstpakket, lieten ons schminken, brachten een bezoek aan de kerstman en konden uitrusten bij een kerstfilm. Dit deden we samen met de andere Sjimbers, ouders, oudleiding, enzovoort! Wat was dat gezellig!



Zoefff en poefff... applaus voor een goede vlucht! Passagiers het werk van de teledijdsmachine zit erop, hopelijk hebben jullie ervan genoten! Het einde van een semester, brengt ook het begin van een volgend semester met zich mee! Deze kalender van januari-februari-maart kunnen jullie alvast boven jullie bed hangen:

- Zondag 26 januari 2025 – Blokactiviteit
- Zondag 9 februari 2025 – Activiteit met de Jogi's
- Zondag 23 februari 2025 – Activiteit met de Jogi's
- Zaterdag 8 maart – Sjimfeest! 🇳🇱
- Zondag 23 maart 2025 – Activiteit met de Jogi's

Wij kijken alvast uit naar een nieuw jaar samen met jullie waar we nog veel samen mogen spelen, ravotten, knuffelen en zot doen!

We wensen jullie heel gezellige feestdagen en heel wat moois in het volgende jaar.

Warme kerstige groetjes van de Jogileiding

Hanne, Sarah, Marthe en Yones



**Fijne feestdagen en een
gelukkig nieuwjaar!**

GIVERS

Hallo Givers!

Aan iedereen die het eerste semester samen met ons geweldig heeft gemaakt, PROFICIAT! 🙌

Aan iedereen die het tweede semester met ons fantastisch gaat maken, ook PROFICIAT! 🙌

De giverleiding kijkt er alvast heel erg naar uit om jullie in januari terug te verwelkomen!

Maar eerst gaan we samen nog eens herinneringen ophalen van afgelopen semester.

Takweekend vond dit jaar plaats in het dorpje 'Duisterdam', waar elk jaar een wieljestoernooi wordt gehouden. Het doel is om zo sierlijk mogelijk op wietjes te bewegen. Dit jaar besloot Sjimira, het spook, ook mee te doen. Ze streed tegen andere Halloweenfanaten, zoals skatende vampieren en rollende zombies. 🧟

Gelukkig kreeg ze hulp van de Givers: 🌈

Ze hielpen haar bijvoorbeeld de verloren rolstoel terug te vinden door het magische autoparcours te volgen. Ze schminkten Sjimira als een echte spookdiva en versierden haar rolstoel op een prachtige manier! 🧟

Daarnaast verzamelden ze insecten, zodat Sjimira genoeg energie had om de wedstrijd te winnen. 🐛 Sjimira won de wedstrijd. Met dank aan de Givers! 🏆



Op 17 november was Caro van #likeme op bezoek bij de manège van Merel van Amika. Merel heeft Caro al veel geleerd, maar Caro maakte toch nog steeds een paar foutjes, dus de givers hielpen een handje 🤝. We maakten een eigen paard en gingen paardrijden, net als echte ruiters 🐎. We gooiden ook lasso's zoals cowboys 🤠. Toen was ineens de staart van ons paard weg, dus moesten we die weer zien te vinden! En uiteindelijk deden we zelfs een paardenexamen met allerlei moeilijke vragen. Merel vertrouwde de givers en ze mochten voor altijd samen met Caro naar de manège 🐾



Een nieuw concept van de giverreünie waarbij we (oud)giverleiding en (oud)givers mochten verwelkomen op 24 november. Samen hebben we er een gezellige dag van gemaakt.

We hebben met z'n allen gebowld 🏏 en daarna gezellig bijgepraat onder het genot van warme chocomelk met slagroom en pannenkoeken. 🍩☕

Heel erg bedankt voor jullie massale aanwezigheid! 💜💗



De sint en zijn roetpieten kwamen langs op 1 december!
Sinterklaas werd in alle stijl afgezet aan onze lokalen samen met zijn Bodyguard Roet Pieten 🤪

Samen zorgden we ervoor dat de mijter van Sinterklaas terug zijn originele kleur had. Gelukkig hebben we dit mogelijk kunnen maken!



Goed nieuws: ook dit jaar zijn alle Sjimms braaf geweest!
(Zelfs de leiding was braaf!)

Tot volgend jaar, Sinterklaas! 🇳🇱

Op 15 december verwelkomden we jullie allemaal om samen de feestdagen te vieren. We trakteerden iedereen op een gratis pannenkoek en warme chocomelk. Het was een gezellige namiddag waarbij we dankbaar zijn voor iedereen die is langsgekomen! 🔥

We wensen jullie allemaal fijne feestdagen toe! 🌞🎄



Activiteiten in semester twee;

Zondag 26 januari 2025

Zondag 9 februari 2025

Zondag 23 februari 2025

Zaterdag 8 maart: Sjimfeest

Zondag 23 maart 2025

Een stevige linker!

Tot volgend jaar!

Lauke, Esmee, Niamh, Lore, Saar en Helena

