

# SJIVALDY

België – Belgique  
P.B. 9000 Gent 1  
BC6685

bpost  
PB-PP  
BELGIE(N) - BELGIQUE

Kiik snel binnenin!

Tweemaandlijks, november en december 2018 - januari 2019  
V.U. Julie De Cuyper, Nieuwevaart 189/102, 9000 Gent



SCOUTS  
& GIDSSEN  
VLAANDEREN



Scouts  
Gid'sen  
Sjim  
Akabe  
Gent

SJIM AKABE  
Sint Kwintensberg 86  
9000 Gent  
[www.sjimakabe.be](http://www.sjimakabe.be)

# Woordje van de groepsleiding

Hallo lieve sjimmers

Een nieuwe editie van de sjivaldy is weer klaar voor jullie. We hebben de voorbije activiteiten al heel wat leuke dingen mogen beleven. Het weekend is nog maar net voorbij. Hopelijk hebben jullie je allemaal enorm hard geamuseerd. Wie weet nog wat we gedaan hebben op de eerste activiteit bij de overgang? Weten jullie het nog, het spel met de verkiezingen en de kleurtjes? Of wie kent de jaardans van minder is meer al helemaal vanbuiten? Swish swish swish.

Haal de handschoenen en mutsen en sjaals al maar boven want de zondagen worden kouder en kouder. Maar niet getreurd: de leiding heeft weer zotte, leuke, spannende activiteiten voor jullie voorzien. En.... wie braaf is... wie weet krijgt die wel iets lekkers van de Sint.

Verder in deze sjivaldy vinden jullie alvast de kalender voor het tweede semester. Schrijf de activiteiten al maar vlug in jullie agenda. Meer informatie over wat we gaan doen elke activiteit, verschijnt in de volgende edities. Wij hebben onze muts en handschoenen al aan want wij hebben er ongelofelijk veel zin in. Jullie toch ook hé?

Stevige scoutslinker

De groepsleiding

Lies, Luka en Julie

!! opgelet: de zondagen worden kouder en kouder.  
Kleed uw zoon of dochter warm genoeg aan, we spelen regelmatig de hele namiddag buiten.



# Kalender 2<sup>de</sup> semester

De groepsleiding houdt de kalender voor het 2<sup>de</sup> semester nog even in beraad. Wanneer de data bekend zijn, zal je ze kunnen terugvinden op onze website: [www.sjimakabe.be](http://www.sjimakabe.be)

**Nog eens herinneren:**



# Uitnodiging kerstdrink

Ho Ho Hoooow

Jullie hebben het waarschijnlijk al lang door, maar de gezelligste tijd van het jaar is weer aangebroken. Kerstbomen, kachels, fleecedekentjes, kerstverlichting, warme chocomelk, schaatsbanen... Deze periode wordt het beste omvat als sfeersnuiven en winterpret.



Nu hebben wij goed nieuws want 21 december gaat onze **jaarlijkse kerstdrink** door. Deze wordt uiteraard voorafgegaan door een supertoffe **avondactiviteit**, wat samen dus de ideale combinatie van sfeer en plezier vormt. De activiteit zelf gaat door van **17u30 tot 19u30**, met **aansluitend** de supergezellige **kerstdrink**. Zowel de kapoenen, wouters, jogi's en givers, als de mama's, papa's, zussen en broers zijn meer dan welkom voor een **hapje en een drankje**. Er wordt ook randanimatie voorzien voor de kids.

Trek dus gerust een warme kerstrui aan en zet een kerstmuts op, zodat de koude geen excuus is om niet te blijven hangen!

Warme knuffel en hopelijk tot dan!

Jullie leiding





# Kapoenen

Liefste superkapoenen

9-10-11 november gingen we op weekend en dat was alweer een spetterend samenzijn. We begonnen uiteraard met ons bedje klaar te maken en onze mama's en papa's uit te wuiven. Nadien volgde een super cool verhaaltje waarna we allemaal samen naar dromenland reisden.

Eens iedereen wakker was en de buikjes luid aan het knorren waren, gingen we in onze pyjama aan tafel zitten. De heerlijke boterhammetjes met choco gingen gemakkelijk naar binnen en zo hadden we voldoende energie om te spelen. We trokken al snel ons superheldenpak aan, poetsten onze tandjes en trokken onze stevige schoenen aan om naar de bos te gaan. Na een kleine wandeling kwamen we aan en zagen we Mega Mindy al gauw staan. Zij had jammer genoeg niet voldoende boterhammetjes gegeten en had hulp nodig om de boeven te vangen. Gelukkig waren onze superkapoenen van de partij. Ook Mega Toby had hulp nodig. Hij wou Mega Mindy knuffelen maar durfde niet. De kapoenen hadden wel zin in een knuffeltocht en konden zo Toby helpen :) Onze superhelden hadden ook nog energie over om de smurfen te helpen en Mega Gauda te laten dansen. Dat was een coole maar vermoeiende voormiddag....

We gingen terug naar ons verblijf en konden opnieuw onze voetjes onder tafel schuiven. Deze keer verorberden we heerlijke croque monsieurs, jammie! Van al dat spelen werden we moe en gingen we even rusten. Helaas waren de weergoden ons na ons dutje niet gunstig gezind en moesten we de namiddag binnen doorbrengen. We knutselden maskers, speelden verstoppertje, sloegen een piñata stuk en konden zo een snoepje eten,... We amuseerden ons rot! Ook deze keer had de fourage een verrukkelijke maaltijd uit hun mauw getoverd: pasta met kaas, hesp en broccoli. Een stevige maaltijd was zeker nodig want de avond sloten we af met een super stoere durverstocht!

De volgende ochtend was het feest. Deze keer geen koffiekoeken als ontbijt maar wel pannenkoeken!!! Na het opruimen hadden we nog even tijd om te speeltuinen van Mariakerke uit te testen. Wanneer ze goed bevonden waren en alle speeltuigen beklommen waren, stapten we terug naar ons gebouw waar onze mama's en papa's al op ons aan het wachten waren. Moe maar voldaan keerde iedereen terug naar huis!

Liefste kapoenenhelden, bedankt voor het leuke weekend ☺ Een stevige scoutslinker en tot snel

Elien, Floriane, Celine, Kimberly en Fran





# Kapoenen

## **Zondag 18 november:**

Jaja, je leest het goed! De zondag na ons spetterend superheldenweekend spreken we terug af op de scouts voor alweer een leuke activiteit. Deze keer spelen we samen met de oudste tak, de Givers, een spel. Jullie komen toch ook? Afspraak om 14u aan de Sjim

## **Vrijdag 30 november:**

Nieuw Nieuw Nieuw! Dit jaar willen we ook eens de ouders laten voelen hoe het is om een echte scouts te zijn. Plaats een groot kruis op vrijdagavond 30 november en kom naar de Sjim voor om een zalige avond te beleven als ouder.

*Let op: ook de sjimmers en hun broertjes of zusjes zijn welkom dus een babysit hoeft je niet te zoeken. Met hen zal geen spel gespeeld worden maar de scouts zal omgebouwd worden tot een super coole cinema waar de leukste films worden vertoond. Zeker komen!*

## **Zondag 9 december:**

Hij komt, hij komt die lieve goede Sint... Zijn jullie braaf geweest dit jaar? Het antwoord op deze vraag zullen we te horen krijgen op 9 december. Dan komt de Sint naar de Sjim en breng hij zijn grote boek mee.

Opnieuw spreken we om 14u af aan de scouts maar vergeet zeker jullie brief of tekening voor de Sint niet, een dikke jas en misschien een sjaal en handschoen ;)

## **Vrijdag 21 december:**

De Sint is nog maar het land uit en de kerstman staat al voor de deur! Graag nodigen wij jullie uit op onze gezellige kerstdrink. Waar en wanneer jullie verwacht worden, delen we nog mee via mail. Tot dan x



# Wouters



Hey lieve Wouters!

Ons weekend zit er net op en het was suuuupertof! Vrijdagavond kwamen jullie allemaal als spookjes toe op de locatie. We hebben dan ook nog een spookachtig boekje gelezen en zijn dan naar dromenland vertrokken.

Op zaterdag hebben we ook heel wat spokenspelletjes gespeeld. Een 500-jarige spook had een schatkist verstopt en wij moesten dan op zoek gaan naar het kistje. 'S Middags aten we croque-monsieurs. Hmm... dat het lekker was! 😊 We maakten ook nog een echte durverstocht! De wouters kunnen alles aan en zijn nooit bang.

Het weekend vloog voorbij want op zondag gingen we al terug naar onze mama's en papa's. De leiding heeft er alvast van genoten, hopelijk jullie ook!

Vele spookachtige groetjes,  
de woutersleiding

Tinne, Mariëlle, Maud, Emma en Suzan



# Wouters

## **Zondag 18 november:**

Joepie! Alweer een scoutszondag waar we gaan ravotten! ☺ Let op: het zal wat kouder worden dus kleeed je zoon/dochter extra warm. Er is niets zo leuk als warm hebben tijdens onze supertoffe spelletjes! We hopen dat de wouters met zo veel mogelijk aanwezig zullen zijn want het wordt weer een niet te missen spel! Tot dan lieve woutertjesssss

## **Vrijdag 30 november:**

Deze activiteit is grotendeels bedoeld voor de ouders. Op deze scoutsavond spelen we een echt scoutesk spel zodat jullie als ouders eens kunnen ervaren wat jullie lieve woutertjes op een scoutszondag zoal doen. De leden mogen ook zeker meekomen want die krijgen een megacoole film voorgeschoteld. Jij komt toch ook?

## **Zondag 9 december:**

Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje... WOUTERS luister goed! Op 9 december komt de enige echte sinterklaas naar de sjim!! Hij zal ons vertellen of wij dit jaar wel braaf genoeg geweest zijn en misschien krijgen we wel een cadeautje. Of wil jij ook op de foto met de sint en z'n pieten? Alles is mogelijk op deze sinterklaasavond.

## **Vrijdag 21 december:**

Bijna kerstmis! De gezelligste periode van het jaar staat voor de deur en dat laten wij in de sjim niet aan ons voorbij gaan. Deze avond staat volledig in kerstthema. We hopen iedereen talrijk te mogen verwachten want het wordt gegarandeerd een dik feestje! Tot dan iedereen.





# Jogi's

JOOO(gis)

Dag jogi's! hopelijk zijn jullie al wat bekomen na het super fijne weekend! Het was fijn dat jullie met zoveel aanwezig waren! We hebben de echte robinson in ons naar boven laten komen door de leukste activiteiten! Vrijdag avond hebben we een leuke film gekeken en konden we een beetje bekomen van de lastige schoolweek! Dan zijn we er meteen ingevlogen met een hakka te maken en een mooie jogivlag te knutselen! In de namiddag hebben we een reuzespel gespeeld met de Givers!

's Avonds volgde natuurlijk het spetterende feestje waar jullie de voeten van jullie lijf dansten en lekker veel cola en fanta hebben gedronken 😊!

We hopen dat jullie er evenveel van genoten hebben als wij!

We verwelkomen jullie graag terug op de sjim (zie kalender hieronder)

Zorg dat jullie goed gekleed zijn om blauwe handjes en lippen te voorkomen!

**Stevige linker, de jogileiding**

**Mina, Cedric, Ellen, Iris en Emma**



# Jogi's

## **Zondag 18 november:**

Na het fantastische takweekend hebben we een weekje tijd om uit te rusten en er opnieuw in te vliegen. Het word alweer een toffe activiteit waar we met een gelukkig gevoel terugblikken op het leuke weekend samen.

## **Vrijdag 30 november:**

Joepie! De ouders mogen zich ook eens laten gaan! We verwelkomen jullie ouders/leefgroepbegeleiders op de ouderactiviteit die doorgaat op de sjim. Schrijf jullie zeker in want het zal heel leuk worden! Deze activiteit is wel enkel bedoeld voor de ouders van leden. Je hoeft geen babysit te zoeken want de kindjes kunnen gewoon bij ons terecht voor een toffe film! (let op: enkel voor de leden waarvan de ouders meedoen met het spel).

## **Zondag 9 december:**

De goedheiligman Sinterklaas komt langs om de brave jogi's eens goed te verwennen! Zorg dat jullie allemaal jullie liefste snoetje kunnen opzetten 😊

## **Vrijdag 21 december:**

Trek maar jullie dikke sjaal, handschoenen en laarzen aan want de kerstdrink komt eraan! Joepie! Ook mogen we de ouders nog eens verwelkomen! OPGELET: deze activiteit is een beetje speciaal. We spelen van half 6 tot half 8. Nadien is er een gezellige kerstdrink.



# Givers

Hey, stoere givers!!

Amai, van een vliegende start gesproken, ons scoutsjaar zal weer in een mum van tijd gepasseerd zijn als wij ons zo blijven amuseren 😊.

Ons takweekend was ongelooflijk wijs. Poema's die strijden tegen tijgers om de grootste waterput te krijgen, een echte dropping in het donker en als afsluiter een afscheidsfeestje. Plezier verzekerd! Naast al die leuke dingen zouden we het bezoek van de jogi's bijna vergeten, we speelden een supertoffe laddercompetitie. Weten jullie dat nog? En onze twee activiteiten daarvoor blinkten uit in plezier. Waarom? Om deze redenen:

- ➔ Het was plezierig
- ➔ We hadden veel jolijt
- ➔ Plezant? Jazeker!

We herinneren nog hoe Frank en Sabine van het weerbericht de dag en het weer redden op die ene activiteit. Toen verjoegen zij, met hulp van onversaagde, moedige Givers, de boze donder en regenwolken die nog veel te vaak boven ons hoofd in de hemel ronddwalen. Niet toen! Niet tijdens die activiteit! Want wij Givers verjagen weer en wind en brengen het goede weer. OW YEAH. (Hier zou ik een smiley met zonnebril willen invoegen maar ik kan niet werken met de computer.)

En dan, HET IS NOG NIET GEDAAN, hebben wij op een andere zondag het ruime sop verkozen. Op de wilde baren van zeeziekgolven zijn wij de piraten geweest die elkaars zeeslagboten moesten kelderen. En kelderen deden de boten! Kannongeschut! Buskruitwaterballonkatapult! Bommen! Granaten! En Hanna met haar rare helm! Die tijd, dat ruime sop, de wind in onze haren op de woeste stenen zee van het Sint-Pietersplein. Ach, Givers, hoe wij toen de einder tegemoet keken naar al die boten die wij, vernuftig als we zijn, deden kapseizen. En we hesen de vlag van de Givers, hoog en trots wapperend, op de mast van ons glorieuze scoutsschip.

En in koor zeiden wij tegen elkaar 'het is goed om een scout te zijn, AHOI!'



# Givers

## Zondag 18 november:

Dit is een héééél speciale activiteit. De oudste (=wij) en de jongste tak (=de kapoenen) spelen samen eens spel. We kunnen al verklappen dat het iets leuk zal zijn. Oh nee, weeral iets leuk? Pfff, we doen altijd iets leuk! Maar ja, ook deze keer gaan we iets leuks doen. Thema? Ridders en Prinsessen!

## Vrijdag 30 november:

De allereerste en langverwachte ouderactiviteit! Jullie ouders zijn van harte welkom om deel te nemen aan de ouderactiviteit. Uiteraard willen we jullie niet alleen thuis laten terwijl jullie ouders zich rot amuseren op de scouts, dus jullie (de givers en broers/zussen van wie de ouders deelnemen aan de activiteit) zijn meer dan welkom op de lokalen om een film te kijken onder begeleiding. Huisdieren groter dan vijf meter niet toegelaten.

## Zondag 9 december:

Hij komt, hij komt... wie? Ja, de beste vriend, van ieders kind. Hebben jullie het al geraden? Wat? Nee, niet Stefanus VIII, 127<sup>ste</sup> paus van de Rooms Katholieke kerk. Weten jullie het nu nog niet? Inderdaad, we hebben het over de Sint! Zijn jullie wel flink geweest? Volgens de leiding zijn er toch enkele givers die zich op takweekend wat sneller mochten omkleden voor het slapengaan, benieuwd wat de Sint daarvan vindt 😊. IN DE ZAK EN NAAR SPANJE!

## Vrijdag 21 december:

OPGELET: deze activiteit gaat door op een vrijdagavond van halfzes tot halfacht. De uitnodiging kan je vinden in het begin van de Sjivaldy op pagina 5. Men zegt, "hoe meer zielen, hoe meer vreugde", dus massaal afkomen is de boodschap! Olé!

# Spelen maar!!



Kleur mij in!



\* Zoek de 10 verschillen....





**Kleur deze mooi in en breng hem mee op de sintactiviteit  
(9 december). Wie weet krijg jij dan iets lekkers.**

**Ingekleurd door: .....**

# HO PP ED WINKEL

Adres: Lange Violettestraat 33, 9000 Gent

Openingsuren: woensdag, donderdag en vrijdag van 14h-18h & zaterdag van 10h-12h / 13h-17h30